

Vraag het aan Morya



Leef in de diepte van je leven

“Daar zit de moeilijkheid: ‘is mijn hart zuiver? Ben ik rijp genoeg om de dingen te begrijpen zoals ze zijn, of wil ik zo nodig die ander veranderen, wil ik mijzelf veranderen, wil ik vlug vlug iets bereiken en wil ik daarin streven en wil ik daarin mezelf leren bespeuren en kennen?’

Als je rustig bent is het leven anders dan wanneer je je druk maakt. Dat lijkt een banaliteit, maar als je leeft in die rust van je eigen leven, van de diepte van je leven, dan ontstaan onwillekeurig contacten met zaken die essentieel belangrijk zijn. De vreugde in het leven is essentieel belangrijk. Ze is van een heel grote waarde, want jij bent geboren uit vreugde.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive, with the first letter of "M" being particularly large and stylized.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 1: ‘De school van het leven’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 3

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


